

JORDANIË

EEN BETOVERENDE PLEK IN HET MIDDEN-OOSTEN

Jordanië is een rustpunt in een roerig deel van de wereld. Het land is bovendien een allemansvriend: cultuurliefhebbers, natuursnuivers én rustzoekers komen er aan hun trekken.



DE OUDE STAD PETRA IS EEN MIX VAN GRIEKSE, ROMEINSE EN EGYPTISCHE BOUWSTIJLEN

Het eerste wat opvalt als je de Dode Zee in stapt: wat voelt het water vettig! Komt het door de hoge pH-waarde of is het toch het zout? Zeker is dat je het niet in je ogen wil krijgen, want dan snap je meteen waarom er geen vissen en planten leven in het water. Zelfs boten wagen zich niet op het water. De motor zou het toch meteen begeven door het extreme zoutgehalte. Dat is inmiddels dertig procent en stijgende, doordat er meer water verdampt dan erin stroomt. De Dode Zee is een van de grootste trekpleisters van het land. Vooral omdat blijven staan in het water zo goed als onmogelijk is, je wordt vanzelf in een horizontale positie geduwd. Ook zwemmen is een uitdaging. Het lijkt een metafoer voor het hele leven: verzet je niet, dan lukt het echt om ontspannen te dobberen.

DWARS DOOR DE BERGEN

Groeit er in de omgeving van de Dode Zee vrijwel niets, vlak bij de oostkust, in het Mujib reservaat, is de biodiversiteit juist enorm. In de vallei leven wilde katten, hyena's en wolven en groeien meer dan 420 soorten planten. De hoogteverschillen zijn gigantisch: van het laagste punt op aarde, 410 meter onder zeeniveau, tot 900 meter hoge bergen. In de zomer zijn er diverse wandelingen. Echte avonturiers wandelen de tocht waarbij ze ook moeten ploeteren door de rivier. Liever droge voeten? Kies dan de Ibex-route, dwars door de bergen. 's Ochtends hobbelen de ibexen, oftewel Nubische steenbokken, de rotswanden op alsof het niets is. Wat een acrobaten!

FILMDECOR

Wie in de Wadi Rum-woestijn is, kan zomaar een déjà vu krijgen. Niet zo vreemd, want het gebied wordt vaak gecast als Rode Planeet. *Mission to Mars*, *Red Planet*, *The Last Days on Mars* en *The Martian*. Allemaal hier opgenomen. Het landschap is droog, dor en uitgestrekt, maar wat het echt buitenaards maakt, zijn de roestbruine rotsformaties die lukraak in het rode zand staan. De meeste torenen honderden meters de lucht in. Wie de tijd heeft, verkent

de woestijn te paard. Veel zien in korte tijd? Neem dan een jeep. Slapen kan bij de bedoeïenen in een traditionele tent. Hoewel het met al die fonkelende sterren bijna zonde is om 's nachts de ogen dicht te doen.

HISTORISCHE STEDENTRIPS

Een bezoek aan Amman kan druk en overweldigend zijn. De hoofdstad van Jordanië is modern, groot – qua oppervlakte past Amsterdam er bijna acht keer in – en heuvelachtig. De beste manier om Amman te ontdekken is per bus of taxi. Ga dan zeker naar de oude citadel, het deel van de stad dat op de hoogste berg van Amman ligt, de Jebel al-Qala'a. Twee gigantische pilaren bewijzen dat hier ooit de Romeinse tempel van Hercules stond. Ernaast is een uitkijkpunt. Van boven is het Romeinse amfiteater niet te missen. Tip: wandel hier in de avonduren langs, vanwege de sfeervolle verlichting. Een stuk rustiger en kleiner is de stad As-Salt. Dwaal door de straatjes met huizen gebouwd van geel zandsteen, sommige nog met houten luiken. Aanrader: het archeologisch museum en het Abu Jaber House. Dat was de residentie van koning Abdullah I toen As-Salt nog de hoofdstad van Jordanië was. Het museum geeft een goed beeld van de geschiedenis van de stad.

MUST-SEE: PETRA

Cultuurliefhebber of niet, een bezoek aan Petra mag absoluut niet ontbreken. Trek minstens twee dagen uit voor het verkennen van de tweeduizend jaar oude stad. Tempels, triomfbogen, bruggen, graftombes, sculpturen: elke straathoek smeekt om een kiekje. En dat allemaal in een mix van Griekse, Romeinse en Egyptische bouwstijlen. De stad is bereikbaar via een acht kilometer lange, kronkelende weg, dwars door een kloof. Op sommige plekken is het er maar twee meter breed. Maar de beloning mag er zijn: uitzicht op de Khazneh (of Schatkamer van de Faraó), een in rotsen uitgehouwen rode tempel in klassiek Griekse stijl. ▷

GOED OM TE WETEN

- ♦ *Koffiedrinken is een hele traditie in Jordanië. Boven het vuur hangen de bedoeïenen een grote ijzeren lepel met daarin koffiebonen en kardemom. De gastheer neemt het eerste kopje. Onbeleefd? Juist niet, je wilt de visite namelijk alleen het allerbeste voorschotelen.*
- ♦ *Op het platteland maken mannen in Jordanië nog altijd de dienst uit en de vrouwen regelen alles thuis. In Amman werken wel meer vrouwen, ze rijden auto en roken shisha.*
- ♦ *Wil je als vrouw een man begroeten, geef dan geen hand, maar leg 'm op je hart en buig met je hoofd. Daarnaast is het gepast als vrouw om je benen te bedekken.*
- ♦ *Wie door Jordanië reist, kan niet om de Bijbelvertellingen heen. Van de plek waar Jezus werd gedoopt in de Jordaanvallei tot de Neboberg, waar Mozes de Israëlieten het Beloofde Land toonde voordat hij stierf.*
- ♦ *Winkelen doe je het beste in Amman. Zoals in de moderne Mecca Mall. Een mooi contrast is Balad, in het oude centrum, waar je traditionele accessoires, souvenirs en handwerk inslaat.*
- ♦ *Wie op Amman vliegt en minstens drie nachten blijft, kan de Jordan Pass aanschaffen. Dit is behalve het visum ook de entree tot Petra, Wadi Rum en andere bezienswaardigheden.*



DE
WADI RUM
WOESTIJN
WORDT
VAAK
GECAST
ALS RODE
PLANEET



THUIS IN JORDANIË

Deze Nederlandse vrouwen zegden huis en haard vaarwel en hebben inmiddels een bestaan opgebouwd in Jordanië.

- ◆ *Brenda van den Brink werd elf jaar geleden verliefd op de woestijn en leeft er nu het leven van de bedoeïenen. Ze organiseert trektochten door de woestijn en ook retraites met meditatie en coaching met haar bedrijf Jordan Desert Journeys.*
- ◆ *Bianca Abma woont in Rum Village, het enige dorp in de woestijn. Met haar zakenpartner Fawaz Mohammad runt ze Wadi Rum Nomads en biedt ze mensen die zelfstandig reizen tours door de woestijn aan, variërend van één tot negen dagen.*
- ◆ *Voor een spirituele ervaring kun je terecht bij paardentrainer Sandra Jelly en haar Arabische volbloeden. Ze geeft paardentherapie sessies, waarmee je je ware zelf kunt (her)ontdekken. Ook biedt ze yogaretraites aan.*
- ◆ *Jolanda Koopman woont zes jaar in Wadi Musa, de plaats bij Petra, waar ze een bed and breakfast runt, Petra Fig Tree Villa. Vanuit de tuin en vanaf het zijterras kijkt ze uit op het bezoekerscentrum van Petra.*

EEN MODDERBAD IN
DE DODE ZEE ZORGT VOOR
EEN ZIJDEZACHT PERZIKHUIDJE



Gedurende de dag lijkt de stad van kleur te veranderen doordat de zon steeds andere elementen van het zandsteen oplicht. Net na zonsondergang is Petra op z'n mooist, als de rotsen langzaam rood kleuren, de meeste toeristen zijn verdwenen en je een glimp kunt opvangen van hoe het hier vroeger was. Wie meer wil weten over het ontstaan van de stad is bij het vorig jaar geopende Petra Museum aan het goede adres. De toegang is gratis.

POEDELLEN IN DE HOTSPRINGS

Na al het natuur- en cultuurgeweld is het tijd om uit te rusten. Jordanië telt meer dan honderd warmwaterbronnen. Hammamat ma'in is de bekendste. Koning Herodes (73 – 4 voor Christus) baadde al graag in het water, dat vanwege de aanwezigheid van natrium, calcium en waterstofsulfide als geneeskrachtig wordt bestempeld. Het water klettert zo van de bergen het bassin in. Recht onder de waterval is de straal te heet, maar in het bad is het aangenaam poedelen.

PETRA VERANDERT VAN KLEUR ALS DE ZON STEEFS ANDERE STUKKEN ZANDSTEEN OPLICHT

Doordat het water wel 60 graden kan worden, is de spelonk achter de waterval een natuurlijke sauna, met uitzicht op het zwembad, de bergen en de stoomwolken. Arabische massages zijn ook een belevenis. Zo is er de Kasaath Hawa massage waarbij de masseur omgekeerde glazen warm maakt boven een vuurtje en deze vacuüm zet op je lichaam. Heel bijzonder om zo'n massage midden in de woestijn te ondergaan, in de schaduw van de kleurrijke rotspartijen.

MODDERBAD

Wie een zijdezacht perzikhuidje wil, moet toch weer terug naar de Dode Zee om modder op de ledematen te wrijven. Een heel ritueel. Terwijl een potje met grond uit de Dode Zee bij de drogist toch snel een paar tientjes kost, staan de grote tonnen met zwarte smurrie hier gewoon op het strand. Het gebruik gaat als volgt: eerst badderen in het zoute water, daarna insmeren met de modder. Zodra deze hard is geworden afspoelen in de Dode Zee. Dat wordt als herboren terug naar Nederland. □

